



ידיעון לבני הורוביץ

2007 אוקטובר

חשון תשס"ח

מס' 25

הזמנה לכנס הארצי ה-23

בני הורוביץ ואורבני הקייס

הנהלת העמותה מתכבדת להזמין אתכם לכנס הארצי הקרוב, הכנס ה-23 שאנו מקיימים מאז ייסודה של העמותה לפני 16 שנים. הוא יתקיים בבית דיזנגוף (בו הוכרזה עצמאות ישראל), בשדר' רוטשילד 16 בתל-אביב. בבית זה פועלים הספרייה והארכיון של העמותה, ישיבות ההנהלה וערבי-העיון שלנו. הכנס יתקיים – במיטב המסורת של העמותה – בחג החנוכה ויכלול אסיפה כללית שנתית וערב-עיון בתולדות המשפחה.

הכנס יוקדש לשנת ה-60

להחלטת האו"ם על הקמתה של מדינה יהודית בארץ-ישראל, ולהכרזת עצמאותנו לאחר אלפיים שנות גלות. בני הורוביץ תרמו רבות בשני התהליכים הנ"ל. דוד דולק הורוביץ (לימים נגיד הבנק) פעל בלייק-סכסס, לצדם של משה שרת ואבא אבן, לשכנע נציגים של מדינות רבות להצביע בעד ההחלטה הנ"ל. ובפרוץ מלחמת העצמאות, בני הורוביץ לחמו בחזיתות השונות, ובהם זרובבל הי"ד שנפל בקרב נבי-דניאל ועוטר באות הגבורה. נזכור לטובה גם כיצד בימים הקשים ההם עמדה לצדנו המדינה הצ'כוסלובקית, שהייתה ערש הלידה של משפחות הורוביץ.

כל פעילי העמותה עושים מלאכתם בהתנדבות מלאה. דמי החבר השנתיים מאפשרים להדפיס ולשלוח את הידיעונים, ולהוציא-לאור שנתונים עם סיכומי דברים מן ההרצאות והטיולים, נכס לדור הזה ולדור הבא. דמי החבר הם 50 ₪, ונכיר לכם תודה על משלוח דמי-חבר לשנת 2008 בשיק לפקודת "העמותה לחקר משפחות הורוביץ".

להתראות בכנס ובאסיפה. שלכם בברכות,

צחק איש-הורוביץ
יו"ר העמותה לחקר משפחות הורוביץ

פני אורי
מזכיר העמותה



תוכנית הכנס הארצי ה-23

הכנס יתקיים בבית דיזנגוף, בשד' רוטשילד 16 בתל-אביב*

ביום רביעי, א' חנוכה, כ"ה בכסלו תשס"ח, 5.12.07

1630 התכנסות, כיבוד, רכישת ספרים, דמי-חבר לשנת 2008

1700 אסיפה כללית

1800 הדלקת החנוכייה, שירי חנוכה

1810 פתיחת הכנס השנתי בנושא

ישראל וצ'כוסלובקיה בקום המדינה פרספקטיבה של שישים שנה

* דבר יו"ר העמותה, אינג' יצחק איש-הורוביץ. שורשינו בנותמיה.

* ברכת שגריר צ'כיה בישראל

* ברכת מר חנן רוזן, נשיא אגודת הידידות ישראל-צ'כיה

* הרצאה: תומס מסריק – אבי צ'כוסלובקיה,

ידיד היהודים, 80 שנה לביקורו בארץ-ישראל

(כולל בתל-אביב. על שמו כיכר מסריק וכפר מסריק).

* הרצאה: 60 שנה להחלטת כ"ט בנובמבר:

1. חלקו של דוד (דולק) הורוביץ בהחלטת כ"ט בנובמבר.
2. תמיכת צ'כוסלובקיה בהחלטת החלוקה של האו"ם.

* הרצאה: 60 שנה למלחמת העצמאות.

1. תרומתם של בני הורוביץ במלחמת העצמאות.
2. תמיכת צ'כוסלובקיה במלחמה לעצמאות ישראל (אספקת נשק, אימון טייסים וכדומה).

קטעי סרטים בנושאים הנ"ל.

2000 סיום ייתכנו שינויים בפרטי התוכנית.

דמי ההשתתפות בכנס – 25 ש"ח. לחברי העמותה – 20 ש"ח.
במהלך הכנס יוצגו ספרים לתולדות הורוביץ ויחולקו שנתונים.

הערה: ניתן להגיע מהתחנה המרכזית באוטובוס מס' 5 עד שד' רוטשילד.
חניונים - ברחוב נחלת בנימין פינת יהודה הלוי, ובשדרות רוטשילד פינת אלנבי.
תשומת לב הבאים – לתקנות החנייה, באשר פקחי העירייה עובדים גם בערבים.

בני הורוביץ בתפוצות

הרב הראשי של הצבא האדום

הצבא האדום הקים לאחרונה רבנות צבאית, ומינה את הרב אהרן גורביץ לרב הצבאי הראשי בדרגת קולונל. הוא ממונה על טיפוח החיים היהודיים בצבא, כמשטרה ובשירות בתי-הסוהר של רוסיה. הוא גם נותן שיעורים ביהדות, מסדיר את נושא הכשרות בבסיסים, מאתר חיילים בעלי מוצא יהודי ומעודד אותם לבוא לשיעורים.

קצין החינוך הראשי של הצבא האדום דרש שהרבנות הצבאית תהיה כפופה לו. שמו של קצין החינוך – גנרל סיימון זורוכוביץ, יהודי שנולד בשם שמעון אברמוביץ. פעמי המשיח?

חתן פרס נובל לכלכלה

ביום 10 לדצמבר 2007 יוענק פרס נובל לכלכלה לשלושה כלכלנים יהודים-אמריקנים, וביניהם ליאוניד הורוביץ בן ה-90. להלן מידע על הזוכים, כפי שנתפרסם בעיתון "מקור ראשון" מיום 26.10.07.

ליאוניד הורוביץ (90), פרופסור של כבוד באוניברסיטת מניסוטה, נולד למשפחה יהודית ברוסיה בשנת 1917, חודשיים לפני



גיית לאמנות ומדע'. השנה זכה ליאוניד הורוביץ להוקרה המלאה על מחקרו, וב-10 בדצמבר יוענק לו פרס נובל בכלכלה. הוא יהיה הזוכה המבוגר ביותר בהיסטוריה של הענקת פרסי נובל.



אריק מסקין (56) נולד בארצות-הברית למי שפחה יהודית. מסקין למד באוניברסיטת הארוורד ובה עשה את הדוקטורט שלו וקיבל את התואר פרופסור. כמו עמיתו הורוביץ, גם הוא הגהיג את 'החברה האקונומטרית', בשנת 2003. כיום, מסקין הוא פרופסור באוניברסיטת פרינסטון ועורך ראשי של המגזין 'אקר' גומיקס לטרס'.



רוני מאירסון (56) נולד למשפחה יהודית-אמריקנית. הוא למד באוניברסיטת הרווארד וכיום משמש פרופסור באוניברסיטת שיקגו. מאירסון הוא אחד ההוגים של תיאוריית המכרזים המודרנית והוא אחד הכלכלנים המשפיעים בעולם.

המהפכה הבולשביקית. משפחתו היגרה לרוסיה מפולין, ובעקבות הרדיפות של הקומוניסטים חזרה ב-1919 לפולין. הורביץ למד משפטים באוניברסיטה של ורשה והמשיך את לימודיו בבית הספר לכלכלה של לונדון. יחד עמו למדו ניקר לאס קלדור (כלכלן והוגה דעות מפורסם) ופרידריך היאק (חתן פרס נובל בכלכלה ב-1974).

בשנת 1939, רגע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, החליט הורביץ לעבור להתגורר בג'נבה ואחר כך היגר לארצות הברית. משפחתו שנשארה בפולין, ברחה לוורשה ונרצחה באושוויץ. בארה"ב המשיך הורביץ ללמוד באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטת שיקאגו.

להורביץ אין תואר בכלכלה, וכפי שאמר: "כל הידע שלי בכלכלה הוא מדרים ששמעתי ולמדתי". הורביץ נבחר לנשיא 'החברה האקונומטרית' ב-1969 וב-1974 הפך לחבר ב'אקדמיה האמריקנית

העמותה לחקר משפחות הורוביץ